

Weekend warriors

Bier en curiosa in het bosrijke België met Janneke en Vincent

Waar: Rosée en Chimay

Wanneer: tijdens een heerlijke *Indian Summer*

Opgesloten in huis tijdens dat beruchte voorjaar van 2020 weet Janneke het ineens zeker: 'We moeten wielen!' Het is nog even zoeken naar haar favoriet, maar als er een lichtblauwe LT28 Sven Hedin op Marktplaats verschijnt zijn Janneke (40) en haar man Vincent (50) binnen een dag de trotse nieuwe eigenaren. Ze noemen haar Stevie Wonder ('*because she's so lovely*') en gaan er sindsdien, naast jaarlijks twee lange vakanties, minstens om het weekend samen op uit.

In deze *weekend warriors* neemt het stel ons mee op een bourgondisch vriendenweekend nabij de Belgische Florennes en Robechies, een schitterend bosrijk gebied in de buurt van de Franse grens.



VRIJDAG, 10:00

'Hoewel Stevie startklaar in een opslag vlakbij ons huis staat, vertrekken we – zoals altijd – later dan gepland richting het Zuiden. Onderweg halen we een vriendin op die meerijdt naar ons kampeerplekje in het plaatsje Rosée. We hebben afgesproken op Campspace Foreverest met de vriendengroep waarmee we vroeger alle festivals af gingen. Dat doen we nog steeds, maar vanwege de ticketprijzen van tegenwoordig is iedereen óók aan het kamperen geslagen.'



VRIJDAG, 12:30

'Als we aankomen wacht beheerder Luc ons al op. We zien dat we de laatsten zijn die arriveren. Onze vrienden hebben hun tent al opgezet en de daktent van de terreinwagen uitgeklast. Samen zetten we de tent van onze vriendin op en installeren we onszelf op ons eigen stekkie. Het kampeerterrein blijkt de perfecte plek om even te kunnen ontspannen midden in de natuur. We staan op een ruim veld met schapen en worden omgeven door bossen. Er is een schattig toilet-chaletje en een overkapping voor slechter weer. Heel kleinschalig allemaal. We hebben de plek voor onszelf, want er is slechts ruimte voor tien gasten.'

VRIJDAG, 16:00

'Er is genoeg te doen in de omgeving, maar we besluiten vandaag op ons kamp te blijven. We praten bij onder het genot van wat biertjes. Langzaam gaat de middag over in de avond en wordt de barbecue aangestoken. We schuiven alle tafels en stoelen bij elkaar en we hebben allemaal wat te eten meegenomen. Na het eten is het tijd voor een kampvuur! We drinken, roosteren marshmallows en de verhalen worden steeds sterker. Het blijft nog lang gezellig.'

ZATERDAG, 11:00

'We zijn een beetje brak en komen vandaag dus wat later op gang. We eten een broodje bij de camper en verhuizen daarna met z'n allen naar EcoCamp Natura in Chimay, een gezellig dorpje drie kwartier verderop. We zijn er al eens eerder geweest en het is echt een toffe plek. Een groepje van acht gezellige Belgen is een duurzame coöperatie begonnen en heeft samen de oude camping opgekocht en nieuw leven ingeblazen. Ze wonen zelf op het terrein in kleine chalets, tiny houses en yurt-achtige woningen en zijn er een permacultuur aan het opzetten. Er is een grote moestuin, twee visvijvers, een bijenhotel en een winkeltje boordevol streekproducten. De ontvangst is enorm hartelijk. Het is de vierde keer dat wij er zijn, maar bij nieuwe gasten zijn ze net zo enthousiast. We kiezen een mooi plekje met uitzicht over een van de meertjes. De vorige keer wilden we wat meer privacy en stonden we aan de andere kant van de heuvel met onze schuifdeur richting de bomen. Ook fijn. We zijn hier nu tijdens drie verschillende seizoenen geweest en elke keer is de natuur helemaal anders.'

ZATERDAG, 15:00

'Op gehuurde fietsen rijden we in een klein halfuur naar het centrum van Chimay. We struinen een beetje door de straatjes en scoren een emaille jaren 80-pannetje bij curiosawinkel Broc'N'Brol. Vervolgens ploffen we neer op het zonnige terras van Le Grand Café, waar we natuurlijk een trappistenbiertje van Chimay bestellen.'



ZATERDAG, 19:30

'Martin, een van de bewoners van Naturaia, organiseert vanavond een barbecue op de camping. Iedereen is welkom om aan te schuiven. Het is een drukke boel en het hele terras smult van gegrilde lekkernijen, salade, brood en natuurlijk... meer bier. Wat een feest!'

ZONDAG, 13:00

'We slapen uit, halen verse broodjes, regionale kaas en boerenboter in de campingwinkel en beginnen aan een wandelroute van vijf kilometer in de omgeving. We zien grond die door de wilde zwijnen is omgewoeld en lopen langs wildpaadjes en vergane hoogzits van jagers. Bij een verlaten huis ontdekken we zoete bramen waar we lekker van snoepen. We letten niet goed op en missen een afslag waardoor we een stukje om moeten lopen. Na twee extra kilometers komen we weer op bekend terrein.'

ZONDAG, 15:30

'Om de hoek van de camping zit het hobbycafé van Patrick en Nancy. Het stel is hier zeventien jaar geleden komen wonen en heeft een deel van hun huis als museum van Vlaams bier ingericht. Zij werkt voor een bierbrouwer, hij is met pensioen en runt elke zondag het café. Het wordt een legendarische middag; André Rieu schalt uit de speakers terwijl we speciaalbiertjes drinken voor een paar euro per stuk en een uitgebreide rondleiding door het huis en de tuin krijgen. Er is waanzinnig veel te zien: elke centimeter is gevuld met uiteenlopende verzamelingen en er lopen paarden, honden en katten. Het lijkt wel of we door een portaal in een andere wereld zijn gestapt!'



ZONDAG, 20:30

'Gelukkig is het niet ver naar ons bussie. We strijken hongerig neer bij het kleine campingrestaurant en bestellen pizza's en de overheerlijke huisgemaakte lasagne waar chef David bekend om staat.'

MAANDAG, 12:00

'Tijd om naar huis te gaan. We helpen elkaar met inpakken en vertrekken ieder in ons eigen tempo naar Nederland. We leveren Stevie af bij de stalling en zwaaien nog even als we wegfietsen: "Tot het het volgende avontuur!"'

Tips in de buurt

- ★ Zin om er een actiever weekendje van te maken? Je kunt vlakbij Rosée **kanoën op de Lesse** vanuit het karakteristieke plaatsje Dinant.
- ★ In het **benedictijns klooster van Maredsous** kun je zien (en proeven!) hoe het abdijbier gebrouwen wordt. Er zit ook een gezellig café en een klein winkeltje bij.
- ★ Je vindt de te gekke **brocante winkel Broc'N'Brol** aan de Rue d'Angleterre in Chimay.
- ★ Het **hobbycafé van Patrick en Nancy** is zeker een bezoekje waard. Het is om de hoek van Ecocamp Naturaia en alleen open op zondag.
- ★ De **Chimay Experience** is een interactieve ontdekkingstocht naar de geheimen van de bier- en kaasproductie van de trappisten van Chimay. Een bezoek aan de abdij zelf en een proeverij van Chimaybier van het vat kunnen natuurlijk niet ontbreken.



@janis_driving